

**Binyomin Jacobs, Chief Rabbi**

☎ +31(0)653674929

✉ [rabbi.jacobs@planet.nl](mailto:rabbi.jacobs@planet.nl)

The Netherlands

**הרב בנימין יאקאבס**

רב ראשי ואב"ד

POB. 1100, 3860 BC Nijkerk

נעדראלנד



### ***Spanning is goed.....maar éénheid is toch beter!***

In Brisk, een stad met een intensief joods leven, brak een machloukes, een ruzie, uit. Zoals te doen gebruikelijk ontstonden er twee partijen. De rabbijn, Yashe Ber Soleweitschik, benaderde een aantal invloedrijke gemeenteleden en vroeg hen om hun invloed aan te wenden om de partijen tot elkaar te brengen. De vooraanstaande gemeenteleden weigerden echter om zich tussen de strijdende partijen te begeven en voerden aan dat ze neutraal wilden blijven!

De rabbijn heeft met wrange gevoelens aan hen kenbaar gemaakt dat ook de honden bij de Uittocht uit Egypte een soortgelijke opstelling vertoonden: er staat in de Talmoed dat als honden huilen het een teken is dat de doodsengel in de stad is en als honden lachen de profeet Eliahoë aanwezig is die de verlossing, zal verkondigen.

**Binyomin Jacobs, Chief Rabbi**

☎ +31(0)653674929

✉ rabbi.jacobs@planet.nl

The Netherlands

**הרב בנימין יאקאבס**

רב ראשי ואב"ד

POB. 1100, 3860 BC Nijkerk

נעדראלנד

Net voordat de Joden uit Egypte verlost zouden worden was de doodsengel aanwezig vanwege de sterfte der eerstgeborenen. Maar ook de profeet Elijahoe was er om het Joodse volk te bevrijden. En omdat de honden niet wisten of ze moesten huilen, vanwege de doodsengel, of lachen, omdat ze Elijahoe zagen, besloten ze om te zwijgen: "bij de Uittocht uit Egypte blafte geen hond." Ook de honden hadden besloten om neutraal te blijven!

Er is wel eens (zo nu en dan) een machloukes-meningsverschil binnen Joods Nederland en ons aller Israël is nog nooit zo verdeeld geweest. Is dat kwalijk? In zekere zin valt dat mee. Als mensen geraakt worden willen ze meedenken en van zich laten horen.

Het koude water van de Nijl veranderde in warm bloed, was de eerste van de Tien Plagen. Voorwaarde om uit Egypte, symbool van het kwaad, weg te trekken is dat het koude water verandert in warm bloed. Koudheid en laksheid vormen de grootste belemmering voor de mens om zichzelf te verbeteren. Als iemand koud is, ongeïnteresseerd, dan raakt niets hem. Warmte daarentegen symboliseert: betrokkenheid. Misschien wijkt zijn mening sterk af, maar het laat hem in elk geval niet onverschillig, hij komt in opstand, gaat demonstreren.

Het is daarom in zekere zin mooi dat er in Israël een interne spanning heerst, het is een teken dat het wel en wee van de gemeenschap de strijdende partijen niet onberoerd laat: De een is vóór, de ander (daarom?) tégen...Israël is dus springlevend! En ook binnen Joods Nederland zijn er af en toe meningsverschillen: teken van leven en betrokkenheid.

Maar het doel van de Uittocht uit Egypte was het optrekken naar de berg Sinai om Thora en Traditie, het geheim van onze existentie, te ontvangen! En daar vormde het Joodse volk, zo dicht bij G'd, een hechte éénheid. Want als puntje bij paaltje komt...

Maar toch: het moge dan zo zijn dat spanningen een positief aspect hebben, zorgwekkend is het echter dat het overgrote deel van onze Joodse gemeenschap op geen enkele wijze betrokken is, volledig buiten spel staat.

We lezen tijdens de Sederavond in de Hagada over de vier zonen. Maar er bestaat ook een vijfde zoon en die ontbreekt nog steeds! Het zegt hem niets meer, hij is laks en koud, gelijk het water van de Nijl, hij is zelfs niet tégen!

Laten wij minder tijd verkwisten aan meningsverschillen en ervoor zorgen dat allen die niet naar de Seider zouden gaan, "want ze voelen geen betrokkenheid", er dit jaar tóch bij zijn! Dit jaar nog hier, maar: לשנה הבאה בירושלים – lesjana haba'a biroesjalajim - volgend jaar in Jeruzalem, verenigd door een volledige en alomvattende sjalom, voor Joods Nederland, voor de Medienat Jisraeel en voor alle bewoners van Uw aarde!

Nog vele jaren Pésach en eet de matzes in gezond!

Binyomin Jacobs, opperrabbijn

Pesach 5783 - 2023